

## Krönika från RådNu

December 2018

*Julhälsning från Margareta Stigson:*

### Ge plats för både nytänk och traditioner



Äntligen är den här, den efterlängtrade julen med ljus och värme i den mörkaste av årstider. Julen är en tid av traditioner. En del har vi gemensamt med många andra kulturer och annat är typiskt svenskt. Nog anses vi lite udda som tittar på Kalle Anka och Karl Bertil Jonsson på julafton och nog finns många traditioner runt vårt svenska julbord som kanske inte direkt tillhör vår moderna tid.

Vi är alla olika och uppskattar och längtar efter olika delar av vår rika jultradition. Vad längtar du efter? Julen blir ju vad vi gör den till, men även om vi säger att vi inte ska köpa så mycket julklappar och inte ska laga så mycket mat, så är det svårt att bryta traditionerna. Lika svårt är det förstås att ändra invanda mönster som företagare - även om vi vet att det finns nya forskningsrön som säger att vi borde ändra vårt beteende.

**Men det är verkligen svårt att bryta traditioner som funnits i generationer även när vi sitter på ny kunskap. Så vad gör att vi tar till oss ny kunskap och går till handling? En del av utmaningen ligger hos våra duktiga rådgivare, men det är också en viktig del av dagens forskning och metodutveckling.**

Frågan är komplex. Det tar olika lång tid för olika personer i olika sammanhang att göra stora förändringar. Kanske finns också något sunt i att inte kasta sig över nyheterna omedelbart, för traditioner skapar onekligen en trygghet och gemenskap över generationsgränser, i varje fall så gäller det julen. :-)

Men nog finns här likheter med våra fantastiska lantbruksföretag som drivits i generationer. **I vår tid där digitalisering är på väg att bli en ledstjärna och artificiell intelligens snabbt förändrar vardagen är det viktigt att reflektera över både tradition och framtidens kunskapsutveckling.** Var tid har sina utmaningar och året som har gått kommer gå till lantbrukets historia som det är då "extremvädret" satte oss på prov och påminde om vår sårbarhet. Vilken sommar vi hade, det blev ju bara torrare och torrare. I den moderna digitala värld vi lever i började vi leta fram gammal kunskap och erfarenhet. Kan man släppa djuren på skogsbete? Vilka djur kan äta av sjöns vass och hur skördar man den?

En av vår tids tveklöst stora utmaningar klimatförändringar påminde oss om att gammal kunskap kan vara värdefull även i nya tider. Det är min förhoppning att vi kan klara av att både föra traditionerna vidare och ta till oss av de senaste forskningsrönen. Det blir visserligen nya, digitala julklappar hos mig - men att ta bort de griljerade grisfötterna som serverats i generationer - där går gränsen för min familj!

Ha en underbar julhelg!

**Margareta Stigson**  
Projektägare RådNu

**RådNu** ●  
Kompetenscentrum  
för rådgivning