

Krönika från RådNu

Oktober 2017

Hösthälsning från Christina Lundström: Ett inspel från årets ESEE- konferens



Nyligen, i början av juli, hölls den 23:e ESEE
(*European Seminar on Extension and Education*)
på Kreta. Årets tema var “*Transformative*

learning: new directions in agriculture and education”. Denna årligt återkommande konferens
vänder sig så väl till forskare som rådgivare och personer knutna till utbildning.

I år deltog knappt 140 deltagare från hela världen, men huvudsakligen från Europa. Jag vill
varmt rekommendera denna konferens för rådgivare och andra som vill dela erfarenheter och
tankar om rådgivning med personer från andra delar av världen.

Samhället och lantbruket står ju inför stora utmaningar där nya strategier och kunskaper behövs.
Innovation är ofta det begrepp som används och ofta tänker man då på ny teknik. Men
innovation kan vara social såväl som teknisk och beskrivs ofta som processer där människor lär
av varandra. Nätverkande, förhandlingar, nya samarbetsformer och sätt att utbyta erfarenheter
och kunskap mellan olika aktörer är centrala för en god samhällsutveckling. Därför kan inte
framtidens problem lösas enbart med forskning. Istället behövs mer och förbättrad samverkan
mellan olika aktörer i hela kunskapskedjan där olika erfarenheter och kunskap integreras.

Rådgivarna är då nyckelpersoner i detta arbete.

Jag var på konferensen och presenterade en undersökning om svenska växtodlingsrådgivares syn
på precisionsodlingsteknik (N-sensor och CropSAT) och hur de jobbar med och förhåller sig till
detta. Vill du läsa artikeln är länken

https://www.researchgate.net/publication/319243982_Adoption_of_the_Agricultural_Decision_Support_System_CropSAT_in_Extension_Incentives_and_Needs

Christina Lundström

Forskare och projektkoordinator RådNu