

Avdelningen för agrarhistoria
Patrick Svensson, professor
Jesper Larsson, avdelningschef

Årsrapport för Avdelningen för agrarhistoria 2022

Årets stora händelse för avdelningen var arrangerandet av konferensen Rural History 2021, som hölls i Uppsala den 20 till den 23 juni 2022 och som samlade över 360 deltagare från 36 länder. Avdelningen har under året också utökats med en ny professor i naturgeografi, Karin Holmgren, en ny postdoktor i klimathistoria, Matthew Jacobson, och en ny doktorand, William Renström. På det hela taget har det varit ett intensivt år inom forskning och utbildning som finns beskrivet i detalj nedan.

Personal

Professor Patrick Svensson är ämnesföreträdare för agrarhistoria. Docent Jesper Larsson är universitetslektor i agrarhistoria och tillika avdelningschef. Före detta prorektor Karin Holmgren är sedan april professor i naturgeografi, med särskild inriktning mot klimathistoria, vid avdelningen.

Fil. dr. Cristina Prytz är forskare vid avdelningen. Agr. dr. Eva-Lotta Päiviö Sjaunja är forskare på deltid. Fil. dr. Martin Andersson är forskare vid avdelningen och postdoktor vid universitetet i Cambridge. Fil. dr. Kristofer Jupiter är anställd som forskare. Tidigare universitetslektorn Clas Tollin är anställd som forskare på deltid. Sedan den 9 december är fil. dr. Matthew Jacobson postdoktor vid avdelningen. Janken Myrdal är professor emeritus vid avdelningen. Carin Martiin och Kristina Nordéus är knutna till avdelningen.

Doktorander vid avdelningen är: Martin Skoglund, Jakob Starlander, Sofia Carlfjord, William Renström och Gustav Olsson. Isabelle Lundholm har varit grundutbildningsamanuens fram till den 31 augusti. Från den 1 januari till den 28 februari arbetade Isabelle också deltid som forskningsassistent och från den 14 november har hon på nytt varit anställd som forskningsassistent. Clara Bornfeldt Persson och Hannah Nordström har gjort praktik vid kulturresevatet Linnés Hammarby.

Forskning

Pågående forskningsprojekt vid avdelningen under året har varit:

- Självförvaltning och globalisering, tidigmodern skogsanvändning, finansierat av Kungl. Vitterhetsakademien, Rektor och NJ-fakulteten (Larsson, Prytz och Starlander)
- Självförvaltning och samiskt naturresursutnyttjande, finansierat av Vetenskapsrådet (Larsson och Päiviö Sjaunja)

- Framtidssäkrat jordbruk, finansierat av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för vetenskap (Martiiin)
- Människor i brytningstid - en svensk by under den agrara och industriella revolutionen, finansierat av Vetenskapsrådet (Svensson, Myrdal, Prytz och Carlford)
- Tillväxt och stagnation under den agrara revolutionen i Sverige – ett regionalt perspektiv, finansierat av NJ-fakulteten (Skoglund och Svensson).
- 'Fattigt arbetsfolk' i Sverige 1300–1600, Internationell postdoktor, finansierat av Vetenskapsrådet (Andersson)
- Social differentiering och ekonomisk ojämlikhet i Stensjö by, finansierat av Dr. Carl Kempes stiftelse, Kungl. Vitterhetsakademien (Svensson)
- Domänstruktur och institutioner: om tidigmoderna skogar (Andersson, Larsson, Päiviö-Sjaunja, Renström)
- Global history: Climate reconstruction in South-East Asia (Holmgren, Jacobson, Myrdal)

Nya anslag

Martin Andersson har tilldelats stipendier för publicering av boken *Från trälar till tjänstefolk: legofolksinstitutionen i Sverige 1250–1600* från följande stiftelser: C. F. von Horns stiftelse vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (25 000 kr), Gunvor och Josef Anérs stiftelse (30 000 kr), Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur (50 000 kr), Kungl. Patriotiska Sällskapet (30 000 kr), Olle Enkvists stiftelse (50 000 kr), Sven och Dagmar Sahléns stiftelse (50 000 kr), Åke Wibergs stiftelse (50 000 kr).

Kristofer Jupiter beviljades 177 000 kronor från Kungliga skogs- och lantbruksakademien för en pilotstudie ”Kontinuitet och förändring – Storskiftesreformens bakgrund och konsekvenser c. 1749-1827”.

Isabelle Lundholm beviljades 150 000 kronor från Kungliga skogs- och lantbruksakademien för en pilotstudie om lantbrukets multifunktionalitet.

Clas Tollin beviljades av Kungl. Vitterhetsakademien 320 000 kr från Daniel Engelkes donationsfond för projektet *Sveriges yngre geometriska kartor och lantmätare 1680–1700. Lantmäteri och kartor som kunskapsunderlag för Karl XI:s reduktion samt civila och militära reformer*. Det är ett samarbete mellan Riksarkivet och SLU. Clas Tollin har även fått ett uppdrag från Stiftelsen Lagersberg att vara konsult vid genomförande av skötselplan över säteriets omgivningar i Eskilstuna.

Martin Skoglund har fått stipendier från Stiftelsen Nordins fond (11 600 kr), Landsprosten Erik Anderssons minnesfond (11 400 kr) och ur Robert och Margareta Berghagens stiftelse (13 650 kr) för att bedriva forskning om Jämtland och medlen inkluderar finansiering av resor och presentationer av forskningen på Nordiska Historikermötet i Göteborg, Rural History 2021 i Uppsala samt för utlandsvistelse vid Berns universitet.

Doktorander

En ny doktorand har antagits under året, William Renström, och avdelningen hade under 2022 fem doktorander.

Doktoranderna Jakob Starlander och Martin Skoglund har båda varit föräldralediga delar av året.

Disputationer/licseminarium

Ingen disputation eller licseminarium under året.

Undervisning

Under året har avdelningen undervisat inom SLU:s programstruktur på grundnivå och haft egna kurser inom landsbygdsprogrammet och landskapsarkitektprogrammet. Dessutom håller avdelningen kurser på master- och doktorandnivå. Avdelningen ger också två fristående kurser: Distanskurs i agrarhistoria och Sommarkurs i agrarhistoria.

Sammantaget har undervisningen i agrarhistoria under året omfattat fem kurser på grundnivå:

- 1) Jordbrukets och landsbygdens historia, 7,5 hp på Landsbygdsagronomprogrammet, kursansvarig Kristofer Jupiter;
- 2) Landskapets historia och växtkännedom, 15 hp på Lanskapsarkitektprogrammet, kursansvarig Cristina Prytz;
- 3) Landskapets historia och växtkännedom, 15 hp på Lanskapsingenjörprogrammet, kursansvarig Cristina Prytz;
- 4) Jordbruket och samhället, 7,5 hp fristående distanskurs, kursansvarig Martin Andersson
- 5) Sommarkurs i agrarhistoria, 10 hp som fristående kurs, kursansvarig Jesper Larsson.

På avancerad nivå gavs:

- 20th century agricultural economy and politics, 7,5 hp på mastersnivå, kursansvarig Patrick Svensson.

Förutom de kursansvariga har många på avdelningen medverkat i kurserna. Kristofer Jupiter har varit ansvarig för delmomentet Svenska historiska landskap (SHL) på Landskapets historia och växtkännedom för både landskapsarkitekter och landskapsingenjörer. På SHL har Jakob Starlander, Isabelle Lundholm, Martin Skoglund och Martin Andersson medverkat med handledning. Cristina Prytz och Sofia Carlfjord har undervisat på Jordbrukets och landsbygdens historia. Clas Tollin medverkade på Sommarkursen. Patrick Svensson har hållit introduktionsföreläsningar för nya studenter vid SLU och Jesper Larsson har föreläst på lantbruksvetenskaplig grundkurs. Därutöver har Clas Tollin och Cristina Prytz medverkat på kurser på Landskapsarkitektprogrammet.

Martin Andersson har examinerat en masteruppsats i historia vid universitetet i Cambridge.

Inger Olausson har fått i uppdrag av avdelningen att i samråd med oss ta fram en förstudie om ett mastersprogram i agrarhistoria med inriktning mot människan, klimatet och historien i landskapet. Uppdraget redovisas i början av 2023. I samband med detta har Jesper Larsson och Clas Tollin den 15 november träffat överantikvarien vid Riksantikvarieämbetet, Susanne Thedéen, för diskussioner om utbildningsbehovet inom kulturarvssektorn.

Samverkan

Kring kulturresevatet Linnés Hammarby samverkar avdelningen med Länsstyrelsen i Uppsala län. Avdelningen tar fram kunskapsunderlag för forskning, undervisning och för att levandegöra miljön och för att återskapa 1700-tals jordbrukslandskap. Under sommaren har två SLU studenter, Clara Bornfeldt Persson och Hannah Nordström, praktiserat vid Linnés Hammarby. Jenny Herrlin har praktiserat inom ramen för en Hermodsutbildning inom trädgård. Läs mer om avdelningens arbete på Linnés Hammarby på <https://www.slu.se/institutioner/stad-land/forskning/agrarhistoria-forskning/linnes-hammarby/>

I april slutredovisade Clas Tollin en skötselplan för landskapet kring Lagersbergs säteri i Eskilstuna. Arbetet initierades och bekostades av stiftelsen Lagersberg. Vidare höll Tollin en fältvandring och guidning på arkeologidagen den 28 augusti med titeln ”Äldre gravar och bebyggelse på Djurgårdsmark” i samverkan med Kungl. Djurgårdens förvaltning. Den 2 oktober höll Tollin en historisk fältvandring på kulturresevatet Linnés Hammarby arrangör var Svenska historiedagarna.

Isabelle Lundholm utförde en inventering inom Naturvårdsverkets ”Stomkartsprojekt” vars övergripande syfte är att använda historiska kartor som källmaterial för att bestämma läget och utbredningarna av historisk odlingsmark. Hon gjorde en genomgång och kvalitetsbedömning av kartserien *Stomkarta till generalstabens topografiska karta*, Norra respektive Södra verket, och arbetet slutredovisades i mars.

Priser och Utmärkelser

Jesper Larsson och Eva-Lotta Päiviö Sjaunja tilldelades Gustaf Adolfs Akademiens pris ur [Erik och Dency Östhols donationsfond](https://www.slu.se/ew-nyheter/2022/10/forskarduo-fran-slu-prisas-for-bok-om-samisk-forvaltning-av-naturresurser-15501800/) för boken *Self-Governance and Sami Communities*. <https://www.slu.se/ew-nyheter/2022/10/forskarduo-fran-slu-prisas-for-bok-om-samisk-forvaltning-av-naturresurser-15501800/>

Jakob Starlander har av Scandinavian Society of Economic History tilldelats 2021 års Heckscher Prize för sin artikel [Conflict and negotiation: Management of forest commons in seventeenth-century Northern Finland](#) publicerad i *Scandinavian Review of Economic History*.

Clas Tollin har tilldelats Kungl. Vitterhetsakademiens [Gustaf Adolfsmedalj](#) med Konungens medgivande för hans betydelsefulla insatser för kulturmiljöarbetet och för hans insatser som lett till att kunskapen om och förståelsen för historien i landskapet ökat och breddats till fler.

Rural History-konferensen 2021

Vartannat år håller the European Rural History Organisation (EURHO) sin konferens Rural History vilken är världens största sammankomst av agrar- och landsbygdshistoriker. År 2021 var konferensen planerad till Uppsala men p.g.a. Covid-pandemin sköts den upp till den 20-23 juni 2022. Konferensen arrangerades av Avdelningen för agrarhistoria på SLU och den agrarhistoriska forskningsgruppen vid Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet och samlade över 360 deltagare från 36 länder.

Konferensen ägde rum på Ekonomikum och på SLU och under de fyra dagarna presenterade och diskuterade deltagarna sin forskning inom 108 olika tematiska sessioner. Dessutom innehöll konferensen EURHOs General Meeting, två keynotes av professor Catharine A. Wilson och professor Janken Myrdal, välkomsttal av Uppsala universitets rektor och SLU:s universitetsdirektör med åtföljande mingel och förfriskningar samt utflykter till Härkeberga kyrka/Landsberga, Linnés Hammarby och en akademisk stadsvandring i Uppsala.

Bidrag till konferensens genomförande erhöles från Kungl. Gustav Adolfsakademien, från Destination Uppsala och från Stiftelsen Lagersberg. Därtill har C. F. Lundströms stiftelse tidigare bidragit med medel för planeringsarbetet.

Uppdrag m.m.

Patrick Svensson är president för The European Rural History Organisation (EURHO) och medlem av redaktionskommittén för bokserien Rural History in Europe (Brepols publishers). Han är medlem i expertrådet till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens kommitté för bibliotek, arkiv och historiska projekt (BAHP). Han har under året varit sakkunnig angående en docentansökan vid Uppsala universitet. Inom SLU har Patrick Svensson varit suppleant i NJ-fakultetens docentnämnd, ordförande för styrgruppen för forskarskolan Society and Landscape samt medlem av universitetets interna prioriteringsgrupp för Wallenberg Academy Fellows and Wallenberg Academy Scholars.

Karin Holmgren har varit sakkunnig i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) externa bedömargrupp avseende granskning och bedömning av kvalitetssäkringsarbetet för forskning och utbildning vid Blekinge tekniska högskola. Hon har tillika varit sakkunnig i urvalsgrupp för bedömning av ansökningar till SLU:s nyinrättade *Interdisciplinary Academy* (IDA). På rektors uppdrag har hon varit projektledare för hippologutbildningens utveckling på SLU. Hon har varit utvärderare av forskningsansökan för *Swiss National Science Foundation* samt varit ordförande i lärarekryteringskommittén, Mälardalens universitet.

Martin Andersson har varit medarrangör av seminarieserierna Early Modern Economic and Social History och The Core Seminar in Economic and Social History vid universitetet i Cambridge. Martin Andersson representerade avdelningen vid ett möte i Stockholm i mars rörande bildandet av ett svenskt tidigmodernt forskarnätverk.

Jesper Larsson är medlem av Institutet för språk och folkminnets expertkommitté för UNESCO – immateriellt kulturarv. Han är tillika medlem av den vetenskapliga kommittén för *The Slovene Scientific Series in Humanities (SSSH)*. Inom SLU är han vice-ordförande i forskarutbildningsnämnden vid NJ-fakulteten. Jesper Larsson var ledamot i betygsnämnden för en doktorsavhandling i företagsekonomi vid SLU i maj.

Forskningsvistelser utomlands

Martin Andersson är sedan september 2021 gästforskare vid *The Cambridge group for the history of population and social structure* vid universitetet i Cambridge i Storbritannien.

Martin Skoglund har från september till oktober vistats vid Historiska institutionen vid Berns universitet, Schweiz, inbjuden av professor Christian Rohr och docent Heli Huhtamaa.

Konferensmedverkan m.m.

Martin Andersson arrangerade sessionen "New theoretical approaches to pre-industrial rural household labour" vid Rural history i Uppsala i juni. Han höll två presentationer vid konferensen "Freedom and work in Western Europe 1250–1700" i Exeter i England i juli, rörande "The Rural Laboring Poor in Sweden, 1300–1600" och "Remuneration and Coercion: The Servant Institution in Premodern Northern Europe" (tillsammans med Carolina Uppenbergh, Stockholms universitet). I september deltog han i en workshop med COST-nätverket Worck i Urbino i Italien rörande "Coercion in work". I oktober deltog han i "4th International Congress of Polish History" i Krakow, där han höll presentationen "The mystifying peasant: early modern and modern ways to describe the rural population".

Jesper Larsson var medarrangör och ordförande för dubbelsessionen "Historical forms of sustainability - collective forests and pastures since 1600 in a European perspective" at Rural History 2021, June 20-23, 2022. Han var tillika ordförande för sessionen "New model peasant. Income integration in peasant economies in central and eastern Europe" vid samma konferens.

Eva-Lotta Päiviö Sjaunja presenterade "Hunting by Early Modern Sami Households" på Rural History 2021 i Uppsala i juni.

Martin Skoglund presenterade "Scanian agriculture and climate variability, c 1570–1910" på sessionen "Climate variability and agricultural productivity in medieval and early modern times" på Rural History 2021 i Uppsala i juni samt "Farming in a periphery – a study of agriculture and climate in Jämtland, c. 1600–1900" på sessionen "Nordic climate history – current state and future perspectives II" på Nordiska historikermötet i Göteborg.

Jakob Starlander presenterade sitt papper "Social and Ecological Sustainability – The Utilization of Forest Commons in Seventeenth Century Northern Finland" på sessionen Historical forms of Sustainability – collective forests and pastures since 1600 in a European perspective vid Rural History 2021 i Uppsala.

Patrick Svensson var inbjuden kommentator på boksessionen ”Meet the Authors: Oxford Handbook of Agricultural History” vid Rural History 2021 i Uppsala.

Clas Tollin arrangerade tillsammans med Jesper Larsson sessionen “New Perspectives on Hunting” vid Rural History 2021. Clas presenterade där “Jagbackar and kronoparker – an unknown historical land use with consequences for the urban people of today” i juni..

Uppsala högre seminarium i agrarhistoria

Martin Andersson har varit seminarieansvarig under året. Merparten av seminarierna har arrangerats digitalt via Zoom, vanligen med 25–30 deltagare men ibland långt fler än så, från såväl akademi, som myndigheter och allmänhet.

Under vårterminen arrangerades nio seminarier. Avdelningens egna Jesper Larsson & Eva-Lotta Päiviö Sjaunja presenterade vid det första seminariet sin nyutkomna bok ”Self-Governance and Sami Communities: Transitions in Early Modern Natural Resource Management”. Därefter följde Sarah Vorminder från Lund om lantmäteri och gränsdragningar under skiftesreformerna, Henning Bovenkerk från Münster om materiell kultur i 1700-talets bondehushåll, avdelningens Janken Myrdal om en sydostasiatisk agrarhistoria, Sofia Carlford hade sitt startseminarium i bondedagboksprojektet, Jonas Lindström från Uppsala presenterade om könsarbetsdelningen på 1800-talets landsbygd, avdelningens Clas Tollin om de som levde i Linnés Hammarby före och efter Linné, Malin Nilsson och Carolina Uppenberg från Lund respektive Stockholm presenterade om 1800-talets torparhushåll, samt till sist Anton Runesson från Stockholm om relationen mellan människa och djur under tidigmodern tid.

Under höstterminen arrangerades åtta seminarier. Vi inledde med Jakob Starlanders slutseminarium (med Jonas Lindström från Uppsala som opponent), följt av Karin Holmgren om det klimathistoriska forskningsläget, Petri Talvitie från Helsingfors om arbetsmarknaden i 1800-talets Östfinland, Markus Hanssen från Lund om agrara reformer i 1700-talets Danmark, Olov Lund från Stockholm som presenterade ett utdrag från sin avhandling om jordräntor och andra inkomster i senmedeltidens Sverige, Christian Rohr från Bern om hur skogar i Alperna historiskt skyddat mot laviner, Mathias Mølbak Ingholt från Roskilde om varför malaria försvann från 1800-talets Danmark, samt avslutningsvis avdelningens egne Martin Andersson, som försöker rekonstruera 1500-talets befolkningsstruktur.

Gästföreläsningar m.m. utanför SLU

Martin Andersson presenterade sin forskning vid Early Modern Economic and Social History Seminar vid universitetet i Cambridge i februari.

Kristofer Jupiter höll föredraget ”Historiska kartor som källa till jordbrukets praktik” under kartdagarna i Karlstad den 5 till 7 april. Jupiter höll en presentation om historisk geografi och kartor som källa för historisk landskapsanalys på webinarium vid lansering av boken *Fårad mark* den 9 mars 2022, arrangör var Sveriges Hembygdsförbund.

Eva-Lotta Päiviö Sjaunja och Jesper Larsson gav ett seminarium om boken *Self-Governance and Sami Communities* den 20 september på Båskoets Nätverk för forskning om och med det sydsamiska samhället på Mittuniversitetet.

Jesper Larsson höll föreläsningen "Fäboden 1500 till 1950 – expansion och tillbakagång" vid *Fäbodforskning och vallmusik vid Väsbo fäbodlar* den 26 augusti, 2022, arrangörer: Förbundet för Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk, Läns museet i Gävleborg, SLU Centrum för biologisk mångfald och Väsbo fäbodlag.

Patrick Svensson höll ett föredrag om "Svenskt jordbruk under (historisk) omvandling" för Malmö släktforskarförening den 19 april 2022. Dessutom höll han föredraget "Vår bygd" i Granstugan, Dösjebro den 15 september 2022. Arrangör där var Svenska kyrkan.

Clas Tollin höll föredraget "Sveriges geometriska kartering 1633 till 1680" vid Kungl. Vitterhetsakademiens sammankomst den 1 mars 2022. Vid Kartdagarna i Karlstad den 6 april höll han föredraget "Kartan och verkligheten – tillförlitligheten i 1600-talets storskaliga kartor" och arrangör var Kartografiska sällskapet. Vid Kungl. Gustav Adolf akademien sammankomst den 20 april 2022 höll Clas Tollin föredraget "När uppland sattes på kartan. Den äldre geometriska karteringen i Uppland 1633 till 1680". Slutligen höll Tollin föredraget "Lidingökartor och lantmätare 1661–1906" under Lidingös kulturvecka den 11 november 2022, arrangör var Lidingö hembygdsförening.

Media

Martin Andersson intervjuades för branschtidningen *Byggindustrin* till artikeln "Dalmasarna byggde Stockholm" angående historiska arbetsvandringar.

Jesper Larsson intervjuades under Sörmlands innovationsvecka i november om historiska lantbruksinnovationer <https://www.youtube.com/watch?v=XxulwQRmhxE>

Publikationer

Andersson, Martin, 2022. "Rural Migration in Premodern Europe: Sweden 1613–1618", *Journal of migration history* 8:2
<https://brill.com/view/journals/jmh/8/2/jmh.8.issue-2.xml>.

Andersson, Martin, 2022. "Från trälar till tjänstefolk: bilagor", *Agrarhistoria* 9
<https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-120043>.

Andersson, Martin och Jakob Molinder, 2022. "Persistently egalitarian? Swedish income inequality in 1613 and the four-estate parliament", *Lund papers in economic history* <https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-116238>.

Andersson, Martin, 2022. Recension av "Sven Lilja, Befolkningar, städer och stater: Strukturella maktresurser i det skando-baltiska området cirka 1500–1820: En studie i historiska makroprocesser" (Stockholm: Stads- och kommunhistoriska institutet 2021). Sid. 616. *Historisk tidskrift* 142.

Andersson, Martin, 2022. Recension av "Göran Salmonsson & Linn Spross, Försörjningens förändrade former: Lönearbete och fattigvård under 1800-talet (Lund: Arkiv förlag 2021)", *Historisk tidskrift* 142.

Jacobson, M.J. 2022. Archaeological evidence for community resilience and sustainability: a bibliometric assessment. *Sustainability* 14(24): 16591. <https://doi.org/10.3390/su142416591>

Jacobson, M.J., Pickett, J., Gascoigne, A.L., Elton, H., and Fleitmann, D. 2022. Settlement, environment, and climate change in SW Anatolia: dynamics of regional variation and the end of Antiquity. *PLOS ONE* 17(6): e0270295. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0270295>

Fleitmann, D., Haldon, J., Bradley, R.S., Burns, S.J., Cheng, H., Edwards, R.L., Raible, C.C., **Jacobson, M.J.**, et al., 2022. Droughts, societal change, and a context for the emergence of Islam in late Antique Arabia. *Science* 376 (6599): 1317-1321. <https://doi.org/10.1126/science.abg4044>

Larsson, Jesper. 2022. [Självförvaltning och tidigmodernt samiskt naturresursutnyttjande](#). *Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien Årsbok 2022*. Stockholm, Kungl. Vitterhetsakademien. Sid. 117–134.

Larsson, Jesper, 2022, [Norrländsk mjölk kan återvinna historisk mark](#), *Husdjur* 2022(3): 66

Larsson, Jesper och **Eva-Lotta Päiviö Sjaunja.** 2022. [Self-Governance and Sami Communities, Transitions in Early Modern Natural Resource Management](#), Palgrave Macmillan. xvi + 248 sidor.

Skoglund, Martin K. 2022. Climate variability and grain production in Scania, c. 1702-1911, *Climate of the Past*, 18 (3): 405-433. <https://doi.org/10.5194/cp-18-405-2022>

Charpentier Ljungqvist, Fredrik, Christiansen, Bo, Esper, Jan, Huhtamaa, Heli, Leijonhufvud, Lotta, Christian Pfister, Christian, Seim, Andrea, **Skoglund, Martin K,** & Thejll, Peter. Climatic signatures in early modern European grain harvest yields, *Climate of the Past Discussions*. [Preprint]. <https://doi.org/10.5194/cp-2022-88>

Bengtsson, Erik och **Patrick Svensson.** 2022. "The living standards of the labouring classes in Sweden, 1750-1900: evidence from rural probate inventories", *Agricultural History Review*, 70:1, s. 49-69. <https://www.bahs.org.uk/AgHRVOL.html?YEAR=2022&MOD=this>

Bengtsson, Erik, Olsson, Mats och **Patrick Svensson.** 2022. "Mercantilist Inequality: Wealth and Poverty in Stockholm 1650-1750", *The Economic History Review*, 75:1, s. 157-180. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ehr.13081>

Svensson, Patrick. 2022. "De obesuttna i Stensjö by", *Agrarhistoria* 8. <https://pub.epsilon.slu.se/29835/1/svensson-p-20221202.pdf>

Tollin, Clas. Sveriges geometriska kartering 1633 till 1680. *Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien Årsbok 2022*. Sid. 163–184.

Tollin, Clas och Mats Widgren 2022, "Teori, begrepp och empiri kring ursprunglig kapitalackumulation. Replik till Hallberg och Nyström", *Historisk Tidskrift*, no. 2, s. 222-227.